

*Mens, wij dragen jou op handen,  
nooit vergeten wij jouw naam  
en jouw liefde zal niet stranden,  
maar in en door ons verdergaan.*

*Mens, wij vouwen onze handen  
bij het noemen van je naam  
en we danken voor het goede  
dat je voor ons hebt gedaan.*

*Mens, we strekken onze handen  
vol geloof uit naar elkaar  
en we bidden hier tezamen:  
God, maak onze woorden waar:*

*Door het sterven, mag je erven,  
word je deel van het Geheim,  
in de hoge hemel zul je  
kind van licht en leven zijn.*



Parochie

O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Koningsbosch

Sinds Allerzielen 2021 zijn vanuit onze  
parochie aan de Heer aanbevolen:

Mia van Pol - van Kruchten	90 jaar	Mieke Graus - Backes	88 jaar
Dien Wolters - Minkenbergh	88 jaar	Ellie Wolters - Backes	89 jaar
Berbke Stoffels - Coox	92 jaar	Leo Reuten	86 jaar
Bèr Meuwissen	88 jaar	Ellie Stoffels - Heythuysen	79 jaar
Louis Symens	90 jaar	Jeanne Willems - Tholen	73 jaar
Cäthe Heemels - Hoffmanns	94 jaar	Miep Faessen - Habets	85 jaar
Joep Dohmen	73 jaar	May Reijans - Nevels	84 jaar
Sjaak van Birgelen	74 jaar	Annie Jutten - Paulissen	89 jaar
Wil Claessen	90 jaar	Louise van Lümig - Tholen	97 jaar
Harrie Schoenmakers	78 jaar	Frans Voncken	65 jaar
Fia Wolters - Lennartz	86 jaar	Leo Niessen	71 jaar
Wil Vrehan	79 jaar	Mia Schroeder - Lenaers	84 jaar
Nelly Loete - Nissen	86 jaar	Hilde Hendrikx - van Kruchten	72 jaar
Arno Geilen	63 jaar	Jacqueline van Elderen	72 jaar
Nellie Herffs - Katzenbauer	88 jaar	Nol Moors	73 jaar